

Daha Güçlü bir TÜSAD'a Doğru

TÜSAD, Başarısını Yurtdışındaki Bilimsel Arenada da Kanıtladı

2. EABIP Kongresi 2013'te Türkiye'de Yapılacak

Birincisi Marsilya'da gerçekleştirilen EABIP Kongresi'nin ikincisinin EABIP ve TÜSAD işbirliğiyle 2013 yılında İzmir Çeşme'de düzenlenmesine karar verildi. Heidelberg (Almanya) merkezli bir dernek olan EABIP, 2002 yılında Prof. Dr. Heinrich Becker başkanlığında kuruldu. Marsilya'daki 1. kongrede, EABIP Sekreteri Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu'nun ilk resmi duyurusunu yaptığı 2. EABIP Kongresi'nin başkanlığını Girişimsel Pulmonoloji Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Prof. Dr. Chris Bolliger yapacak. Bu gelişme TÜSAD'ın uluslararası bilimsel arenada da yetkinliğini kabul ettirdiğini gösteriyor..



Değerli Meslektaşlarımız,

European Association for Bronchology & Interventional Pulmonology (EABIP)'in 1. kongresi, Marsilya'da 9-12 Mart 2011 tarihlerinde, çoğunlukla Avrupa ülkelerinden olmak üzere, birçok

ülkeden gelen 500 civarında hekimin katılımıyla ve başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre'ye Türkiye'den 15 hekim gitmiş olup, bildiri ve oturum başkanlığı gibi aktif görevlerde bulunmuşlardır.

devamı sayfa 3'te

Prof. Dr. Mecit SÜERDEM

Değerli TÜSAD üyeleri 6 Haziran 2008 yılında yapılan Merkez Genel Kurul'un üzerinden üç yıl hızla aktı geçti. 28 Mayıs 2011 tarihinde yeni Merkez Genel Kurulu'muz (MGK) yapılacak ve yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) göreve başlayacak. Şüphesiz yeni MYK, TÜSAD'ın son dönemdeki başarılarının ötesini hedefleyerek çalışmalarını planlayacak. TÜSAD İkinci Başkanı ve TÜSAD Akademi Başkanı görevlerimin verdiği sorumluluk ile yaptıklarımızı kısaca özetleyerek, derneğimizin gelecekte neler yapması gerektiği konusundaki düşüncelerimi sizinle Solunum Aktüel aracılığıyla paylaşmak istedim. Size iletmek istediğim tüm bu düşüncelerin, bir uzmanlık derneği olarak TÜSAD'ın tüzüğünde yer alan hedeflere yönelik olarak sürekli fikir üreten ve bunların çoğunu hayata geçiren değerli MYK üyesi arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz ortak aklın sonucunda ifade edildiğini de belirtmek istiyorum.

Geçen yıl TÜSAD'ın 40. yılını hep birlikte kutladık. TÜSAD, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile alanımızda bir okul olmuştur. TÜSAD'ın kuruluşunu sağlayan ve özveri ile çalışarak derneğimizi ayakta tutan tüm hocalarımıza her zaman minnet duygularımızı ve saygılarımızı ifade etmekten onur duyuyoruz. TÜSAD göğüs hastalıkları uzmanlık derneği misyonunu da üstlenmiş olmasına rağmen, yıllarca İstanbul ağırlıklı bir demek olarak fonksiyon görmüş ve yönetici kadroları ağırlıklı olarak İstanbul'daki tıp fakültelerinden seçilmiş. Zaman içinde ülkemizin tüm bölgelerinde sayıları hızla artan tıp fakültelerinin açılması ve eğitim hastaneleri kadrolarının zenginleşmesi ile TÜSAD'ın yönetici kadrolarında kaçınılmaz olarak değişim gerçekleşmiş ve demek bir uzmanlık derneğine

yakışır biçimde temsiliyet özelliği kazanmıştır.

TÜSAD, alanımızdaki ilk uluslararası toplantı olan ve büyük bir başarı ile tamamlanan 17. Asya Pasifik Göğüs Hastalıkları Kongresi'ni 2003 yılında gerçekleştirerek gelişim yolunda keskin bir virajı dönmüştür. Bu kongre American College of Chest Physicians (ACCP) ile ortaklaşa düzenlenmiş ve her biri alanında çok iyi tanınan 100'den fazla yabancı konuşmacı ile birlikte ülkemizin değerli bilim insanları görev almıştır. Bu kongre sonrasında TÜSAD yönetimi yeniden şekillendirilmiş ve Anadolu'nun değişik köşelerinden gelen bizlere, demek yönetiminde görev verilmiştir.

TÜSAD, bu değişimi sağlayarak, geleneksel yapısından çıkarak yenilikçi, değişime açık ve görev almak isteyenlere kapılarını açan ve demokratik yapılanmaya geçiş sürecine giren bir demek kimliği kazanmıştır.

devamı sayfa 11'de



Prof. Dr. Mecit Süerdem

Editörden

Değerli Solunum Aktüel Okurları,

Sizlere yeni sayımızı sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Yaşadığımız bazı olaylar zamanın ne kadar hızla akıp gittiğini bizlere daha iyi gösteriyor. Bunları bazılarını bir tebessümle, bazılarını ise hüznle anıyoruz.

Asistanlığa başladığım yıllarda göğüs hastalıkları alanında asistan eğitimine yönelik sınırlı sayıda kitap vardı. Bunlardan biri İlhan Vidinel hocamızın kitabı idi. Bu sayımızda onunla bir sohbetimize yer verdik. Röportajı okurken o yılların aklıma geldi, yorucu yılları bir tebessüm ile hatırlamama vesile oldu. Bu sayımızda yer vermek zorunda kaldığımız başka bir haber ise elimizin titremesine sebep oldu, "ne olurdu başka bir konu ile gündeme alsaydık" dedik ama maalesef olmadı... Önce Tülin hocamızın acı haberini duyduk.

devamı sayfa 2'de

ÖNEMLİ TÜSAD Genel Kurulu 28 Mayıs Cumartesi Günü İstanbul'da Yapılıyor

Sayın TÜSAD Çalışma Grubu ve Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hocalarım, Dernek Tüzüğü'müzün gerektirdiği biçimde 28 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul'da Novotel'de TÜSAD Genel Kurulu yapılacaktır.

Genel Kurul öncesinde yılda en az iki kez olması gereken Çalışma Grubu/Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu toplantısı planlanmıştır. Bu toplantı sabah 9.00 - 12.00 arası yapılacak olup, bir

bölümü Yönetim Kurullarının ayrı ayrı toplantısı diğeri ise birlikte gerçekleştirilecekleri toplantı olacaktır. Böylece Çalışma Grubu/Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu üyesi hocalarımızın Genel Kurula da katılma imkanı olacaktır.

Toplantı tarihini şimdiden ajandanıza kaydetmeniz ve verimli bir toplantı ve Genel Kurul'da buluşmak dileğiyle...

Dr. Filiz Koşar
TÜSAD Genel Sekreteri

İçindekiler

■ TÜSAD Akademi Toplantıları ve Bölgesel Toplantılar Devam Ediyor:



İleri Yaşam Desteği Kursu
sayfa 2'de

■ TÜSAD Aile Hekimliği Koordinasyon Kurulu Oluşturdu
sayfa 3'te

■ Çeşme, TÜSAD'ın 33. Kongresi ile Nefes Alacak
sayfa 6'da

■ Bir Bilim ve Deniz Aşığı
Prof. Dr. İlhan Vidinel



sayfa 8'de

■ Göğüs Hastalıkları - Göğüs Cerrahisi Konsey Toplantılarının İkincisi Yapıldı

sayfa 9'da

TÜSAD Akademi Toplantıları ve Bölgesel Toplantılar Devam Ediyor

İleri Yaşam Desteği Kursu

TÜSAD ve Türk Resüsitasyon Derneği tarafından Çeşme'de yapılan İleri Yaşam Desteği Kursu 25-26 Şubat 2011 tarihlerinde başarı ile gerçekleşmiştir. Kursu Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Öğrencisi ve uzmanları, İç hastalıkları uzmanlık öğrencisi ve uzmanları, Yoğun bakım Ünite Sorumluları ve Hekimleri, Bronkoskopi Ünitesi görevli hekimlerinin katılımı hedeflendi.

Kursa 22 kişi katılmış ve tümü, yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı bulunarak Avrupa Resüsitasyon Derneği sertifikalarını almıştır.

Katılımcılar tarafından çok beğenilen bu kursun ileri tarihlerde tekrarlanması düşünülmektedir.



Kursa emek veren Türk Resüsitasyon Derneği üyelerine, kurs eğitimcilerine ve kurs yöneticileri Prof. Dr. Ağah

Çertuğ ve Prof. Dr. Kubilay Demirağ'a teşekkürlerimizi sunarız.

TÜSAD AKADEMİ



TÜSAD Ege Bölge Şubesi Toplantısı

TÜSAD Ege Bölge Şubesi toplantısı Çeşme'de 12 Mart 2011 tarihinde yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Can Öztürk ve Doç. Dr. Ahmet Erbaycu'nun yaptıkları "KOAH'ta Farmakolojik Tedaviyi Etkileyen Faktörler" başlıklı birinci oturumda Adnan Menderes Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'dan Doç. Dr. Emel Ceylan "İnhalasyon yönteminin seçimi: Hangi hastaya hangi ilaç?", Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Gülru Erbay Polat "Hasta Eğitimi ve Uzun Dönem Tedavi Planlanması"nı anlattı. "KHDAK'de Biyolojik Özellikler ve Kemoterapinin Planlanması" konulu İkinci oturumda ise Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'dan Prof. Dr. Meral Gülhan "Sadece KHDAK Neden

Yetersiz?", Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Berna Kömürçüoğlu "Biyolojik Özelliklere Göre Kemoterapi Planlanması"nı anlattılar. Doç. Dr. Soner Gürsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümündeki olgu sunumları ele alındı.

TÜSAD Ege Bölge Şubesi



VATS ve Stapler ve Teknik Uygulamaları Kursu

25 Mart 2011 Cuma günü "VATS ve Stapler ve Teknik Uygulamaları Kursu" Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu'nda Diyarbakır, Urfa, Malatya, Hatay ve

Gaziantep'den katılan meslektaşlarımızla gerçekleştirildi. TÜSAD Akademi Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem açılışta TÜSAD'ın son yıllardaki bilimsel etkinliklere verdiği önemi ve katkıyı vurgulayarak TÜSAD Akademi çatısı altında bu çabanın artarak devam edeceğini belirtti. Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu ile cerrahi anlamda da bir arada

etkinliklerin devam edeceğini bu açıdan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve TÜSAD'ın yakın iki bilimsel kurum olduğu tekrar vurgulandı. Kurs değerli konuşmacıların güzel sunulan ve katılımcıların deneyimlerini paylaşması ile de çok daha anlam kazanarak son buldu.

Prof. Dr. Levent Elbeyli



"Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği" Adına Sahibi:
Prof. Dr. Mecit SÜERDEM

Yazı İşleri Müdürü:
Doç. Dr. Benan ÇAGLAYAN

Editör:
Doç. Dr. Oğuzhan OKUTAN

YÖNETİM MERKEZİ:
Kocamustafa Paşa Caddesi,
Esmer İşmerkezi, No: 118/2
Cerrahpaşa 34303 İstanbul
Telefon: (212) 632 27 17
Faks: (212) 529 58 68
e-posta: solunum@solunum.org.tr
www.solunum.org.tr

YAYIN HAZIRLIK:

YÜCE

reklam/yayım/dağıtım a.ş.
Nato Caddesi, 23/3 Seyran-tepe
34418 Kağıthane İstanbul
Telefon: (212) 279 10 26 (pbx)
Faks: (212) 279 18 64
www.yuceyayim.com.tr

BASKI: Özgün Ofset
Levent/İstanbul
Tel: (0212) 280 00 09
Baskı Tarihi: Nisan 2011

SOLUNUM Aktüel'de yayınlanan röportaj veya köşe yazılarındaki görüşler ile ilgili sorumluluk tamamen röportajı veren kişilere ve yazarlarına aittir.

Geride Dönüşümlü Kağıda Basılıyor

"Solunum Aktüel" gazetesi TÜSAD'ın çevreye duyarlılığından ötürü geri dönüşümlü kağıda basılmaktadır.

SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Editörden

Ben daha tıp fakültesinin hayalini bile kurmaz iken kendisi TÜSAD'a üye olmuş çalışmaları ile aktif destek vermiş bir hocamız. Ardından, yaklaşık üç yıl öncesinde SOLUNUM Kongresi'nin açılış töreninde sohbet ettiğim güzel insan Sevtap hocamızın haberini aldık. Şimdi aramızda sadece güzel anıları ile varlar. TÜSAD, son yıllarda ülkemizin değişik bölgelerinde TÜSAD Akademi çatısı altında gerçekleştirilen mesleki eğitime yönelik toplantı ve kurslarla

meslektaşlarımızın gelişimine büyük katkılar sağlamış ve katılımcıların beğenilerini kazanmıştır. Bu toplantılarla ilgili haberleri sizler ile paylaşıyor olacağız. Solunum Aktüel'in bu sayısında TÜSAD'ın yeni başarılarından birini iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TÜSAD daha önce destek olduğu "Lung Cancer and Bronchoscopy, 2001", ve "17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, 2003, İstanbul" gibi uluslararası toplantılardan sonra yine bir başarıya imza atmıştır.

European Association for Bronchology & Interventional Pulmonology 1. (EABIP) kongresi, Marsilya'da 9-12 Mart 2011 tarihlerinde yapılmış ve bu kongrede alınan karar ile 2. EABIP Kongresi Çeşme-İzmir'de Mart 2013'te, EABIP ve TÜSAD işbirliği ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntıları sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 28 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak TÜSAD Genel Kurulu toplantısı öncesinde, TÜSAD Başkan yardımcılığı ve TÜSAD Akademi

başkanlığı görevlerini yürüten Sayın Prof. Dr. Mecit Süerdem'in kaleminden "Daha Güçlü Bir TÜSAD'a Doğru" başlıklı ile bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşacağız. Solunum Aktüel, camiamızdaki gelişmeleri her yönüyle sizlere paylaşmaya çalışmaktadır. Bu anlayışı doğrultusunda sizlerden gelecek yazılara yer vermekten mutluluk duyacaktır. Özellikle asistan ve uzman arkadaşlarımızın katkılarını beklemekteyiz. Saygı ve Sevgilerimizle...
Doç. Dr. Oğuzhan Okutan

2. EABIP Kongresi 2013'te Çeşme'de Yapılacak

1.'si Marsilya'da yapılan EABIP Kongresi'nin 2.'si Türkiye'ye geldi.

Sayfa 1'den devam

Marsilya'daki 1. kongrede, EABIP sekreteri Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu'nun ilk resmi duyurusunu yaptığı 2. EABIP Kongresi ise, Çeşme-İzmir'de Mart 2013'te, EABIP ve TÜSAD işbirliğiyle yapılacaktır. Bu haberi sizlere vermekten hem Türkiye ve TÜSAD, hem de EABIP adına mutluluk ve gurur duyuyoruz. Başta Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu olmak üzere, kongreye katılan tüm Türk ekibi, diğer ülkelerden gelen katılımcılar ile 2. EABIP Kongresi için yakın iletişim kurarken, bilimsel alışverişte de bulunmuşlardır.

EABIP ve TÜSAD Girişimsel Pulmonoloji Grubu'nun Amaçları Birbirine Uyumlu

EABIP, 2002 yılında Prof. Dr. Heinrich Becker başkanlığında kurulmuş, Heidelberg (Almanya) merkezli bir demektir. Şu andaki EABIP yönetim kurulu: Prof. Dr. Chris Bolliger (Başkan), Prof. Dr. Felix Herth (Başkan Yardımcısı), Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu (Sekreter), Dr. Herve Dutau (Sayman), Dr. Stefano Gasparini (Üye), Dr. Lina Zuccatosta (Genel Üye)'dan oluşmaktadır. EABIP'in resmi dergisi, Respiration'dır. Demeğin amaçları:

1. Endoskopi ekibinin öğretim ve eğitiminde olduğu kadar, bronkoskopi ve torakoskopiye de içeren Diagnostik ve terapötik girişimsel pulmonoloji için klinik pratik, eğitim ve araştırmada yüksek standartı desteklemek ve oluşturmak,
2. İlgili ulusal ve uluslararası dernek ve organizasyonlarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak. Bunun için, uluslararası çok merkezli araştırma projeleri yürütmek, işlemsel ve eğitimsel



Marsilya'daki 1. EABIP Kongresi gala yemeğinde 2. EABIP Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Sekreter Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu ve diğer Türk katılımcılar (solda). Marsilya'daki 2. EABIP Kongresi sunumunda EABIP VE 2. EABIP Kongresi Sekreteri Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu (sağda).



1. EABIP Kongre Başkanı Dr. Herve Dutau and Dr. Semra Bilaçeroğlu Marsilya'da kongre merkezinde.

standartların yanı sıra, iletişimi iyileştirmek için ortak terminoloji oluşturmak,

3. Çeşitli ulusal ve uluslararası dernek ve organizasyonlarla birlikte düzenli toplantılar yapmak,

4. Bölgesel konferans, sempozyum ve kursları desteklemektir.

EABIP'in amaçları hem TÜSAD, hem de TÜSAD Girişimsel Pulmonoloji Grubu'nun amaçları ile uyumlu olup, birbir örtüşmektedir. Bu harmoni ve ortak amaçlar da, iki dernek arasındaki işbirliği ve iletişimi kolaylaştırıp, sıcak bir bilimsel ve sosyal ilişki sağlamıştır. Uluslararası toplantıları düzenlemek konusunda deneyimli olan TÜSAD'ın daha önce destek olduğu

uluslararası toplantılardan sadece ikisi: Lung Cancer and Bronchoscopy, 2001, İstanbul ve 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, 2003, İstanbul'dur.

2. EABIP Kongresi için gelişmeleri, EABIP (<http://www.eabip.org/>) ve TÜSAD

(<http://www.solunum.org.tr/>) sitelerinden takip edebilirsiniz. Daha başarılı ve verimli bir kongre için, ülkemizdeki bronkoskopi ve girişimsel pulmonoloji ile ilgili tüm meslektaşlarımızın bu kongreye katılımını ve diğer tıp demeklerinin de katkısı bekliyoruz!

Sevgi ve saygılarımızla,

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Mustafa Yaman,
Girişimsel Pulmonoloji Grubu
Başkanı, TÜSAD
Prof. Dr. Chris Bolliger,
EABIP Başkanı
2. EABIP Kongresi Sekreteri
Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu

Fizyolojiden Tedaviye Solunum Yetmezliği Kitabı Çıktı

Fizyolojiden Tedaviye Solunum Yetmezliği başlıklı kitabın bu alanda yazılan diğer kitaplardan farklı olarak konunun temelini oluşturan fizyopatoloji konularına daha fazla yer vermesidir. Solunum Yetmezliği kitabı üç ana disiplindeki yazarların titiz çalışmaları ile oluşturulmuştur. Fizyoloji disiplininin gelen yazarlar hastalığın oturduğu temel patolojik mekanizmaları ele almıştır. Göğüs Hastalıkları disiplininin gelen yazarlar bu klinik tablonun daha çok klinik yansıması ile ilgili bölümlerine katkı sağlamıştır. Göğüs

Hastalıkları ile birlikte hastalığın takibinde rol alan Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalı yazarları ise yoğun bakım tedavisindeki teknikleri sunmuştur. Böylece, bu karmaşık konu farklı disiplinlerden gelen deneyimli yazarların ortak eseri olarak oluşmuştur.

Bu kitabın, bilimsel bilginin hızla eskidiği çağımızda Solunum Yetmezliği ile uğraşan tüm hekimler için uzun süreli güvenilirdir ve kapsamlı bir başvuru kitabı olmasını dileriz.



TÜSAD Aile Hekimliği Koordinasyon Kurulu Oluşturdu

TÜSAD, bundan sonraki dönemde, oluşturduğu koordinasyon kurulu ile Aile Hekimlerine yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verecek. Alanının uzmanları ile Aile Hekimlerine yönelik kılavuzlar hazırlayacak.

Ülkemizde aile hekimliğinin yapılması son yıllarda hızla ilerlemektedir. Şu anda sahada yaklaşık 21.000 aile hekimliği 6500 civarında aile sağlığı merkezinde birincil bakım sağlık hizmetleri sunmaktadır. Günlük rutinde aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerin epizodik bakım gereksinimleri olmakla birlikte, geçmiş yıllarda kronik sağlık sorunları olan hastaların da başvuruları gözlenmektedir. Solunum sistemine ilişkin sağlık sorunları diğer kronik sağlık sorunları içerisinde yer alan ve giderek artış gösteren sık başvurma nedenleri arasında bulunmaktadır. Tütün kullanımının yaygın olduğu ülkemizde özellikle bu sorunların daha sık prezante olması beklenmektedir.

Solunum sistemi hastalarının büyük çoğunluğunun öncelikle birincil bakım hizmeti veren aile

hekimlerine gitmeleri beklenmektedir. Erken evre olguların tanısında ise aile hekimlerinin önemli rolünün olabileceği kaydedilmektedir. Uzman hekimlerle yapılacak işbirliği şüphesiz hastaların yararına olmaktadır. Kontroller ve tedaviye kompliyans konusunda aile hekimleri, uzman hekimlere destek olmaktadır. Hastasına "uzmanlaşan" aile hekimi, hasta ile ilgili kayıtlarını uzmanlarla paylaşarak, hastanın bakımında son derece büyük yarar sağlamaktadır.

Yeni oluşturulan TÜSAD Aile Hekimliği Koordinasyon Kurulu ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması beklenilmektedir:

1. Türk Toraks Derneği, TÜSAD, TAHUD ve ICPRG Türkiye grubunun işbirliği ile aile hekimlerine yönelik bir Eğitim Ajandası hazırlanacaktır.
2. Hazırlanacak olan Eğitim



Ajandası çerçevesinde aile hekimlerine yönelik eğitim etkinliklerine yer verilecektir.

3. Gereksinim halinde aile hekimlerine yönelik kongre/ sempozyumlar planlanacaktır.

4. Hedef, toplumun sağlık gereksinimleri ve sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda aile hekimlerine öncelikli alanlar konusunda bilgilendirmek ve duyarlılıklarını artırmaktır.

5. Hedef, GOLD, ARIA, ICPRG, IPAG gibi solunum sistemi sorunları ile ilgili uluslararası organizasyonların

hazırlanmış oldukları belge ve rehberleri Türkçe'ye uyarlayıp, aile hekimlerinin kullanmaları konusunda çalışma yapmaktır.

6. Hedef, lüzumu halinde ülkemize özgü rehberleri alanın uzmanları ve paydaşları ile işbirliği içerisinde hazırlamaktır.

7. Hedef, Aile hekimliği ile Göğüs Hastalıkları uzmanları arasındaki işbirliğini geliştirip, birincil bakım ile hastaneler arasındaki etkileşimi azami düzeye çıkarmaktır.

Prof. Dr. Hakan Yaman

Kayıtlı Tüberküloz Hasta Sayısı Giderek Azalıyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 24 Mart 2011 Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla Basın Bildirisi yayınladı.

Ülkemizde halen başarılı bir verem savaş programı yürütülmektedir. Son dört yıldır yayınlanan verem raporları bu başarının kanıtıdır. Kayıtlı tüberkülozlu hasta sayısı ve yıllık hasta görülme hızı giderek azalmaktadır. Son yayınlanan 2010 raporunda, yıllık hastalık görülme hızı yüz binde 24 olup, DSÖ sınıflamasında düşük hız grubunda yer almaktadır. 2009 yılındaki olgu bulma oranı %77, tedavi başarısı oranı 2008 yılında kayda alınan yayma pozitif hastalarda %92, tedavi görmüş hastalarda %75'dir. Ülkemiz DSÖ'nün hedeflediği "%70 tanı ve %85 tedavi başarısı" hedeflerinin oldukça üzerine çıkmıştır.

Bu başarının gerçekleşmesinde en önemli katkıyı özveriyle çalışan verem savaş dispanserleri çalışanları sağlamıştır. Ayrıca ülkenin sağlık alt yapısı, yetişmiş sağlık personeli, yeterli bütçe ve hükümetin politik kararlılığının da rolü büyüktür.

Nitekim geçmişte bakıldığında hükümetlerin tüberküloz kontrolü konusunda politik kararlılık göstermemesi, kötü yönetilen tüberküloz kontrol programları, nüfus artışı, göçler, HIV enfeksiyonundaki artış nedeniyle tüm dünyada tüberküloz görülme hızı artmış ve 1993 yılında DSÖ ilk kez bir hastalık için acil durum ilan etmiştir. 1990'lı yıllarda başlayan "Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS)" uygulamaları hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de 1990'ların ortalarından itibaren değişik mesleki dernek ve VSD'lerin gönüllü çalışmalarıyla ilk "doğrudan gözetimli tedavi" uygulamaları başlamıştır. Kayıtların daha iyi tutulmaya



Ülkemiz tüberkülozda DSÖ'nün hedeflediği "%70 tanı ve %85 tedavi başarısı" hedeflerinin oldukça üzerine çıkmıştır.

başlandı bu dönemde, durumu yansıtır tedavi sonuçları yayınlanmaya başlamış ve DGT uygulandığında %90'ların üzerinde kür elde edildiği görülmüştür. Başlangıçta lokalize olan bu başarılar giderek yayılmış ve son olarak hükümetin kararlılığı ortaya koymasıyla, 2006 yılında tüm ülkede DGTS uygulaması başlamıştır. 2006 yılı sonrasında da başarılı bir tüberküloz programı yürütülmüş ve bahsi geçen başarılar elde edilmiştir. Bu başarıları elde etmek kadar devamlılığını sağlamak da çok önemlidir.

2003 yılından beri ülkemizde yürütülmekte olan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezleri birinci basamak sağlık hizmetinin temel kurumları haline gelmiştir. 2010 yılı temmuz ayında ülke çapında aile hekimliği sistemine geçilmiştir. Mevcut sistem içinde verem savaşında deneyimli dispanserler ve hekimler

olmaz ise verem savaşını yürütmek olanaksız hale gelecektir. Doğrudan gözetimli tedavinin planlanması ve denetimi, tedavi terklerinin takibi dispanserlerin işi olmalıdır. Aile hekimlerinin bu işleri yapabilmesi çok güç hatta olanaksız gibi görünmektedir. Mevcut sistem içinde Verem Savaş Dispanserlerinin yeri belirlenmeli ve burada çalışan deneyimli hekimlerin devamlılığı ve motivasyonları sağlanmalıdır.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak, son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın kararlı bir şekilde uyguladığı tüberküloz kontrol programını ve elde edilen başarıları takdir etmekteyiz. Ancak bu başarıyı korumanın ve daha ileriye götürmenin ancak deneyimli verem savaş dispanserleri ve veremle savaş gönül vermiş deneyimli hekimlerle mümkün olacağı kanaatindeyiz.

TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu

Dünya Tüberküloz Günü'nde "Klinisyen Gözüyle Tüberküloz ve Özel Durumlar" Paneli Yapıldı

TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu olarak "Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla, 16 Mart 2011 Çarşamba günü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlediğimiz "Klinisyen Gözüyle Tüberküloz ve Özel Durumlar" adlı panel büyük beğeni topladı. Yaklaşık 75 izleyicinin katıldığı panelde Şef Dr. Emel Çağlar, ülkemizde tüberküloz ile ilgili son olumlu verilere değinerek bunların sürdürülmesini temenni eden bir açılış konuşması yaptı.

Tüberkülozda Özel Durumlar ve Akciğer Dışı Tutulum

İlk panelist Özel Maltepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Saygı "Tüberkülozda Özel Durumlar ve Akciğer Dışı Tutulum" konulu konuşmasında; gebelik, emzirme, böbrek-karaciğer yetmezliği gibi özel durumlarda tüberküloz tedavi yönetimindeki can alıcı noktalardan bahsetti ve akciğer dışı tutulumdaki tüberkülozda ne gibi farklılıklar bulunduğuna değindi. İkinci

konuşmacı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Servis Şefliğinden emekli Doç. Dr. Turan Karagöz oldu. Özellikle ÇİD TB konusunda engin deneyimi olan hocamız "Klinisyen Gözüyle Tüberküloz" adlı konuşmasında; tüberkülozda sanatoryum döneminin kapanmasına neden olan meşhur "Madras Çalışması"ni özetledikten sonra, mutant ve persister basil patogenezine değindi. Panelin üçüncü bölümünde ise ev sahibi hastaneden Dr. Gönenç Ortaköylü ve Dr. Levent Dalar üç ilginç olgu sunumu yaptılar. Yoğun ilgi toplayan panelin video çekimi yapılmış olup yakında TÜSAD web sitesinde izlenebilecektir.



Akciğer Kanserinde Tanı Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımları Kursu

TÜSAD olarak bir ilke daha imza attık. 7 Nisan 2011'de Onkoloji Hemşireliği Derneği (OHD) ve Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile hemşirelere yönelik bir günlük 'Akciğer kanserlerinde tanı tedavi ve hemşirelik yaklaşımları' kursu düzenlendi. Kurs oldukça geniş bir katılım; 100 kişi ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları TÜSAD başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, OHD Derneği Bşk. Yrd. Fatma Gündoğdu ve AGHH Başhemşiresi Gülfidan Erdaş tarafından yapıldı. TÜSAD Akciğer kanseri çalışma grubu olarak bizler; Prof. Dr. Meral Gülhan, Doç. Dr. Ülkü Yılmaz Turay ve Uz. Dr. Sibel Alpar tarafından Akciğer kanserine

linik yaklaşımdan söz edildi. Diğer konuşmacılar Onkoloji Hemşireliği Derneği'nden ve AGHH'dan konusundaki uzmanlaşmış hemşire arkadaşlarımızdır. EONS (European Oncology Nurses Society) başkanı, Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Sultan Kav ve OHD'den Uz. Hem. Kenan Ören radyoterapi ve yan etkileri yaklaşımlarını bizlerle paylaştılar.

Hacettepe Üniversitesi Tıp



Fakültesi Onkoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Songül Kamışlı'nın (Psikoonkoloji uzmanlık dalı) 'Kanserli hastada psikososyal sorunlar

bir deneyim olur ve bakış açımızı biraz daha değiştirir düşüncesindeyim. Programda KT yan etkileri, ekstrasvazyon OHD Başkan Yrd.

Uz. Hem. Fatma Gündoğdu tarafından sunuldu. Güvenli kemoterapi uygulanımı hastanemiz kemoterapi ünitesi tarafından hazırlandı Hem. Demet Alkan tarafından anlatıldı.

Sonuç olarak Akciğer kanserinin bu tür multidisipliner bir ortamda hemşire arkadaşlarımızla paylaşılması onları memnun ettiği gibi bizim için de hoş bir deneyimdi. Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Kurs sonunda dernekler olarak bu işbirliğinin diğer çalışmalarına da taşınması planlandı. Emegi geçen tüm meslektaşlarımızı ve katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Doç. Dr. Ülkü Yılmaz Turay
TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Çalışma Grubu

Solunum sistemi enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Birinci basamaktan başlayıp, Üniversite Hastanelerine kadar tüm sağlık kuruluşlarına başvuruların büyük çoğunluğu solunum sistemi enfeksiyonlarıyla olmaktadır. Özellikle bu mevsimlerde çok sık karşılaştığımız gribal enfeksiyonlar, başlıca altta yatan hastalığı olanlarda mortalitesi yüksek seyretmektedir. Bunun yanı sıra

Toplumdan Kazanılmış Pnömoniler de çocukluk ve erişkin yaş grubunda çok sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarıdır. Günümüzde bağışıklığı baskılanmış hasta sayısındaki artış, kronik hastalıklar ve sık hastane yatışı gibi nedenlerle ortaya çıkan solunum sistemi enfeksiyonlarında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Ayrıca son zamanlarda yaşanan influenza pandemisi gibi salgınlarda yine erken tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik önem kazanmaktadır.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Enfeksiyon Çalışma Grubu'nun amacı solunum yolu enfeksiyonlarında tanı, tedavi ve önlenmesi konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıdır.

Çalışma grubumuz bu amaçla ilk kez, 23.12.2006 tarihinde Prof. Dr. Günay Aydın başkanlığında, Prof. Dr.



Tülin Çağatay, Prof. Dr. Recep Öztürk, Doç. Dr. Bahar Ulubaş'tan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile çalışmaya başlamıştır.

Çalışma grubumuz kuruluşundan günümüze kadar TÜSAD yıllık Kongrelerinde, TÜSAD akademi toplantılarında ve bölgesel toplantılarda bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgesel toplantılarda işlediğimiz

konularımızın bazılarını sizlerle paylaşmak istedik.

Çalışma grubumuz, Prof. Dr. Tülin Çağatay başkanlığında, Dr. Günay Aydın, Doç. Dr. Bahar Ulubaş, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç. Dr. Arzu Ertürk, Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı'dan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜSAD Enfeksiyon Çalışma grubu adına Başkan Prof. Dr. Tülin Çağatay

TOPLANTILARIMIZ

- 28- Mart - 2007 Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Genel Bakış ve Kuş Gribi Sempozyumu / İSTANBUL
- 24 -Ocak - 2008 Akciğer Enfeksiyonları Tedavisinde Özel Durumlar / İSTANBUL
- 15- Kasım - 2008 Grip ve Zatürreden Korunma Yolları ve Aşılar / İSTANBUL
- 10- Ocak - 2009 Akciğer Enfeksiyonlarının Tedavisinde Özel Durumlar / MERSİN
- 13- Şubat - 2010 Viral Enfeksiyonları ve Domuz Gribi / GAZİANTEP

Doğu Karadeniz Solunum Buluşması

Değerli meslektaşlarımız,

Bu kez, sizleri çok farklı bir toplantıya davet ediyoruz.

Doğu Karadeniz yaylalarının büyült ortamında hem bilimi paylaşmak hem de yayla gezileri ile doğanın bize vereceği pozitif enerjiyi kullanarak kaynaşmak istiyoruz. Bu toplantıyı farklı kılan diğer bir unsur ise, ülkemizde bugüne kadar yaşanmamış olan aynı alandaki iki uzmanlık derneğinin birlikte bilimsel bir toplantı organizasyonunu gerçekleştirmesidir. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ile Türk TORAKS Derneği'nin buluşması ve dolayısıyla meslektaşlarımızın buluşması nedeniyle toplantımıza "Doğu Karadeniz Solunum Buluşması" ismini verdik.

Alanımızdaki güçlü iki dernek olarak el ele, işbirliği içinde bir bilimsel ve sosyal program organizasyonunda yer almamız, diğer uzmanlık alanlarındaki derneklere örnek olacaktır. Her iki derneğin de temel amacının "Ülkemizdeki akciğer sağlığını korumak ve sorunlara çözüm üretmek" olması, güçlerimizi birleştirerek pek çok alanda işbirliği içinde çalışmamızın zorunluluğunu ve sorumluluğunu bizlere yüklemektedir.

Doğu Karadeniz yaylalarının büyült ortamının tip kongreleri ve toplantıları için son yıllarda



cazip bir merkez haline geldiğini görüyoruz. Günlük iş yoğunluğumuz ve son yıllarda gelişen sağlık politikalarındaki köklü değişimin getirdiği sıkıntıları dikkate aldığımızda, bilimin konuşulması dışında farklı bir sosyal aktivasyonu fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyoruz. Toplantının yapılacağı bölgedeki konaklama olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle toplantı için sınırlı sayıda kontenjan sağlanabilmiştir. Bu nedenle Doğu Karadeniz yaylalarında bizim ile birlikte olmak isteyen meslektaşlarımızın biran önce kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Derneklerimizin amaçlarına yönelik kullanabileceği ekonomik kaynaklar, toplantı organizasyonlarından elde edilen gelirler sayesinde oluşabilmektedir. Bu kaynakların gittikçe kısıtlı hale geldiği de bir gerçektir. O nedenle kaynakların doğru yöne aktarılması artık bizler için çok önemli bir işlev haline gelmiştir. Bu organizasyonumuzdan elde edilecek gelir tamamen üyelerimizin yapacağı bilimsel araştırmalara destek olarak aktarılacaktır. Ülkemizin bu güzel köşesinde buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Doğu Karadeniz Solunum Buluşması Organizasyon Komitesi

ACI KAYIPLARIMIZ...

Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök ve Prof. Dr. Tülin Oruç aramızdan ayrıldı.

Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Çankaya İlkokulu, Ankara TED Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1987)'ni bitirdi. 1995 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda iç hastalıkları uzmanı oldu. 2000 yılında iç hastalıkları doçenti ve 2009 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Demirkök; sarkoidoz, hava yolu hastalıkları, interstiyel akciğer hastalıkları ile ilgileniyordu ve bu konularda yayınlanmış ve halen devam etmekte olan pek çok çalışması vardı. Çok iyi derecede İngilizce biliyordu. Evli ve bir kızı vardı. Sevtap'a 2009 haziran ayında uterus leiomyosarkom tanısı kondu. Yakalandığı bu amansız hastalıktan kurtulamayan can dostumu 30 Mart 2011 yılında kaybettik. Sevtap benim ve birçok insanın sahip olduğu en iyi, güvenilir, akıllı, zeki, sağlam dostlardandı. Onu tanıyan herkes ondan etkilenir; o ise çevresine sevgi ve yardımını sınırsızca dağıtırdı. Sanatı ve güzel olan herşeyi severdi. Kendisi de kalbi gibi çok güzel ve zarif bir insandı. Herşeyi mükemmel yapmak ister, eksik ve özensiz işler onda sıkıntı yaratırdı. Her konuda ben ve birçoğumuz ondan akıl almadan yola çıkmazdık. Olayları akli ve derin sezgisiyle değerlendirir ve bizim gözümüzden kaçan birçok

noktayı bize gösterirdi. Kimse için kötü konuşmaz, kimseyi yargılamazdı. Neşesi, enerjisi ve dostluğuyla onu gördüğüm ve birlikte olduğum her an



dünya daha parlak ve gözkamaştırcıydı, bunu şu anda daha iyi anlıyorum. Kızına, eşine ve ailesine çok bağlıydı. Mükemmel bir anne, eş ve evlatlı. Tanı konduktan sonra 2 yıl bile geçmeden sevgili dostumuzun kaybı ailesini, biz dostlarını, sevenlerini ve akademik camiayı derin acıya boğdu. Gözyaşları içinde bunları yazarken tüm sevenleri olarak onu hiçbir zaman unutmayacağımızı, her zaman aklımızda ve kalbimizde yaşayacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum.

Doç. Dr. Aslı Çurğunlu
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülin Oruç'un ardından...

1942 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Saraçhanebaşı ve Oruç Gazi İlkokulu'nda, Orta ve Lise eğitimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında İ.Ü. Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

1967-1973 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma Üniversitesi Tıp Okulu Fizyoloji Departmanı'nda Araştırma Asistanı olarak görev yaptı. 1975 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü'ne girerek Doktora çalışmalarına başladı.

Doktorasını 1978 yılında Prof. Dr. Meliha Terzioğlu'nun danışmanlığında "Normo ve Lokal hipotermide kimoreseptörlerin hipoksiye duyarlılıklarının çapraz dolaşım tekniği ile incelenmesi" konulu teziyle yaptı.

1983 yılında Yardımcı Doçent oldu. Aynı yıl "Hipoksi ve Hiperoksinin Santral ve Periferik Solunum Kontrol Mekanizmalarının Aktivasyon Durumuna Etkisi" konulu tezi ile Doçent oldu.

1988 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda



Profesörlüğe yükseltildi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Prof. Dr. Tülin Oruç, torunu Akay Kaya'ya zaman ayırabilmek için 2007 yılında 65 yaşında iken emekliye ayrıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda çalıştığı süre içerisinde gerek kişisel gerekse akademik özellikleri ile daima örnek alınan bir öğretim üyesi olma özelliğini gösterdi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin (TÜSAD) 1975 tarihinden itibaren aktif bir üyesiydi. Ayrıca solunum alanında yaptığı çalışmalar, yazdığı kitaplar, yetiştirdiği öğrenciler ve Öğretim Üyeleri ile Fizyoloji ve Tıp Alanına önemli katkılarda bulundu.

Değerli Bilim insanı Prof. Dr. Tülin Oruç, 12 Mart 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı.



Çeşme, TÜSAD'ın 33. Kongresi

ile **NEFES** Alacak

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 33. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2011, 14-19 Ekim 2011 tarihlerinde, daha önceki yıllarda da kongremize tanıklık eden Çeşme-Sheraton Otel'de gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve değişmektedir. Bilimsel toplantılarla değişimi izlemek, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, yenilikleri tartışarak, uygulama alanına yansıtmak bu hızı tek başına yakalamaktan daha akılcı görülmektedir.

Uzmanlık alanımızın ihtiyaç duyduğu bir kongreyi gerçekleştirmek amacıyla; gerek bir önceki kongrelerimize katılan meslektaşlarımızın talep ve eleştirilerini, gerekse çalışma gruplarımız ve şubelerimizin görüşlerini alarak, eğitici kurslar ve özellikle klinik uygulamaya yönelik başlıkların yer aldığı bir bilimsel program hazırlıyoruz.

Kongremizde, yalnızca uzmanlık alanımızdaki en

son akademik gelişmelerin aktarılması değil, günlük uygulamalarımızda karşılaştığımız klinik sorunların çözümüne yönelik konuların irdelenmesi de hedeflenmektedir.

Bu yıl, dört paralel salonda, konularında deneyimli ulusal ve uluslararası konuşmacıların görev alacağı, oturumlar yapılacaktır. Bazı oturumlar ise interaktif ortamda, sizlerin aktif katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde gerçekleştirilen temel bilimler ve klinik alandaki araştırmalara ait sözel sunum ve poster sunumları değerli hocalarımızın ve kongre katılımcılarının katkıları ile zenginleşecektir. Ayrıca iki yıl önce başlattığımız uzmanlık öğrencisi oturumlarında 2011 yılının önemli makaleleri sunularak tartışılacaktır.

SOLUNUM

2011'de yalnız bilimsel konular değil, günlük yaşamda bizleri en az onlar kadar ilgilendiren sosyal konularda dile getirilecektir. Mesleki ve akademik oturumların yanı sıra paramedikal konuların da ilgi ile izleneceğini düşünmekteyiz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi



kongremize gönderilen sözlü ve poster bildirileri arasından seçilecek en iyi bilimsel çalışmaya teşvik ödülü verilecektir.

Kongrenin biçimlenmesi ve oluşumunda, derneğimizin hedeflerine uygun olarak, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Solunum Fizyoterapisi ve Solunum Fizyolojisi gibi birçok farklı disiplin ile birlikte çalışmamız bilimsel programımızı daha da güçlendirmektedir.

Siz değerli meslektaşlarımızla kargaşadan uzak, dingin bir ortam içinde bilimsel gelişmeleri ve sosyal aktivasyonları paylaşmayı diliyoruz, hepimizi SOLUNUM 2011'e davet ediyoruz.

Sizleri Ekim'de Çeşme'ye bekliyoruz. Paylaşmak ve paylaştıkça güçlenmek için....



Kongre Başkanı
Prof. Dr. Arzu
Mirici



Kongre Bilimsel
Komite Başkanı
Prof. Dr. Günay
Aydın Tosun

SOLUNUM 2011 Kongre Organizasyon Komitesi

- **Kongre Başkanı:** Arzu Mirici
- **Kongre II. Başkanı:** Oğuzhan Okutan
- **Kongre Sekreteri:** Benan Çağlayan
- **Bilimsel Komite Başkanı:** Günay Aydın Tosun
- **Bilimsel Komite Sekreteri:** Sevda Şener Cömert
- **Dış İlişkiler Sorumlusu:** Semra Bilaçeroğlu
- **Sosyal Komite Başkanı:** Mustafa Özhan
- **Üye:** Sena Yapıcıoğlu Ataman
Pınar Çimen
- **SOLUNUM 2010 Başkanı:** Filiz Koşar
- **Üye:** Berna Kömürçüoğlu
Deniz Köksal
Levent Dalar

SOLUNUM 2011 Kongre Bilimsel Komitesi

- İbrahim Akkurt (Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Ayşe Tana Aslan (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 - Emel Ceylan (İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Sevda Şener Cömert (Astım-Allerji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Faruk Çiftçi (Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Tunçalp Demir (Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Ferah Ece (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Dilek Ernam (Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Arzu Ertürk (İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Meral Gülhan (İç Anadolu Şube Başkanı)
 - Hakan Günen (KOAHA Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Nilgün Gürses (Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Feridun Işık (Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 - Cenk Kıraklı (Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Filiz Koşar (SOLUNUM 2010 Kongre Başkanı)
 - Oğuz Köktürk (Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Oğuzhan Okutan (DPAH-PVH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 - Mustafa Özhan (Ege Şubesi Başkanı)
 - Gülderen Şahin (Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
- (Soyadı alfabetiğine göre düzenlenmiştir.)

33. ULUSAL KONGRESİ SOLUNUM 2011



Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

15-19 Ekim 2011

Sheraton Kongre Merkezi, CESME / İZMİR

SOLUNUM 2011 Kongre Programı

PANELER

- Kadın ve akciğer hastalıkları • Akciğer hastalıklarında nebulizasyon tedavileri • Masif pulmoner emboli'de trombolitik tedavi kime, ne zaman, nasıl? • Spor ve akciğerler • Sık görülen akciğer hastalıklarında mesleksi maruziyet • Ventilatörle ilişkili olmayan hastane kökenli pnömoniler • Akciğer hastalıklarında çocuk bir erişkin midir? • Sağlık çalışanlarının meslek hastalıklarına yaklaşım • Kanserli hastada yoğun bakım kavramı • KOAH'ta destek tedavisi • ANTI TNF ilaç kullanımı ve tüberküloz • Şok ve yönetimi • Solunum sisteminin kronik hastalıkları ve uyku • KOAH dışı hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon • Akciğer enfeksiyonlarında sık kullanılan antibiyotikler • KOAH tedavisinde son yaklaşımlar • Preoperatif kardiyopulmoner değerlendirme • KHDAK'nin sistemik tedavisinde yenilikler • Akciğer hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon • İç ortam hava kirliliği • Transplantasyon; neredeyiz? ne yapmalıyız? • Pulmoner tromboembolide fizyopatoloji ve klinik yaklaşım • Medikal inoperable erken evre akciğer kanserinde alternatif tedaviler • Çocuk ve erişkinde hidatik kist: medikal ve cerrahi bakış • Sigara bırakma tedavileri • OSAS ve özel durumlar • Hipereozinofilik sendromlar

Uzmanlık Öğrencisi Oturumu

OLGU SUNUMLARI

- Akciğerlerde enfeksiöz, non-enfeksiöz hastalık ayrımı • Olgu örnekleriyle akciğer radyolojisi - interaktif

MİNİ KONFERANSLAR

- Steroide dirençli sarkoidozda tedavi seçenekleri • Pulmoner fibrozis patolojisinde

rol oynayan moleküler mekanizmalar

- Pnömonilerde skorlama sistemleri ve kullanılabilirliği (CURB 65, PSI, SMART-COP, KPIS) • Kombinasyon tedavisi ile sonuç alınmayan astım hastalarında tedavi yaklaşımları • Kontrolü güç astımda tiotropium
- KOAH: her hasta tedavi edilmeli midir? • KOAH'ta komorbidite taramasında maliyet etkin yaklaşım • INTEDA 1 çalışması verileri
- Suda boğulma • Güncel pratikte inhaler tedavilerin optimizasyonu

KARŞIT GÖRÜŞ

- İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında bronkoskopinin rolü • Torakoskopi: medikal ?, cerrahi ? (olgu örnekleriyle) • Mekanik ventilasyon modları: eski mi? yeni mi? • Nano teknoloji: geleceğe harika yolculuk/ nano partikül: geleceğin korkulu rüyası

KONFERANS

- Akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon • OSAS tanısı ve tedavi algoritmaları: AASM uzlaşma raporu • Yetersiz öksürükte "COUGH ASSIST" (öksürük desteği) kullanımı • Nöroendokrin tümörler • Olgularla interstisyel akciğer hastalıklarında akut ataklar • Tüberkülozda moleküler epidemiyoloji ve direnç testleri

YUVARLAK MASA

- Özel durumlarda tüberküloz ve tedavisi: olgu sunumları eşliğinde • Malign plevral efüzyonların yönetimi • Akciğer kanserlerinde tedavi komplikasyonlarının yönetimi

TAMAMLAYICI GÖRÜŞ

- Dahili ve cerrahi bakış açısıyla akciğer enfeksiyonları • Trakeal stenozların tedavisi



SOLUNUM 2011 Kursları

- Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu
- Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Kursu • Akciğer Kanserlerinde Destek Tedavi Uygulamaları Kursu
- Ekokardiografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu • Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyoloji Kursu • Astım Allerji Kursu
- Temel Yoğun Bakım Kursu • Erişkin ve Çocukta Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavisi Kursu • Toraks Travmaları

SOLUNUM 2011 Kongresi'nde Bilimsel Çalışmalar Ödüllendirilecek

Kongrede sunulmak üzere gönderilen sözel bildirimler arasından seçilen ilk üç bildiriye ödül verilecek. Kongrede sergilenen e-posterler arasından seçilen ilk üç e-postere ödül verilecek. Bu yıl göğüs cerrahi bildirimleri ayrı değerlendirilecek ve ilk üç bildiriye kongre sırasında ödül verilecek. Kongrede ACTELION, kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Türkiye'de "pulmoner vasküler hastalık" alanında yürütülen araştırmaları teşvik etmek üzere Türkiye Solunum Derneği - Actelion "Pulmoner Vasküler Sistem Ödülü" de verilecek.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı gözüyle:

Bir Kongre Nasıl Olmalı?

Göğüs Hastalıkları asistanlığımın 2. yılıydı. İlk kez uzmanlık alanımın ulusal ölçekteki kongresine katılacaktım. Biraz heyecan, biraz sevinç, biraz merak... Zaman zaman isimlerini duyduğum hocaları görecektim, hatta posterim vardı ve onlara sunum yapacaktım. Nasıl bir şeydir ki kongrede olmak? Neler yaşayacaktım? Beklentim var mıydı?

Bugün, Solunum 2011 kongresine doğru ağır ağır ilerlerken, ilk kongremizin öncesinde yaşadıklarımı yaşamıyorum elbette. Ancak hepimizin, içimizin derinliklerinde o genç, heyecanlı, meraklı asistan doktorun hissettiklerinin etrafında şekillenmiş bir şeylerin olduğunu bilmekteyim.

Kongreler, varlık sebebi bilim olan

organizasyonlardır. Pozitif bilimin her alanında olduğu gibi tıp alanında da gelişmeler baş döndüren bir hızla ilerlemekteyken, teknolojik gelişmeler bilim insanlarının bazen önünde bile gidebiliyor ve bir uzman doktor olarak tüm bunlardan haberdar olmam bekleniyorken kongre benim için bir fırsattır. Güncel veya üzerinde fazlaca tartışmanın yaşandığı bir konu varsa bence o konu kongrede mutlaka yer almalıdır. İnfluenza A'nın tartışılmadığı bir 2010 kongresi düşünülebilir miydi? Ya da birkaç yıl önce kot kumlamacılığının yol açtığı silikozisin tıbbi ve toplumsal ağırlığını, bilimsel verilerin ışığında yine bir kongrede güncellenmemiş miydik?

Devamı 9'da



Bir Bilim ve Deniz Aşığı

Prof. Dr. İlhan Vidinel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nin kuruluşunda ve gelişiminde önemli katkıları olan Prof. Dr. Vidinel, 80'li yılların başında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dekanlığını da yaptı.

Türkiye'de solunum hastalıkları alanının gelişiminin en önemli tanıklarından biri Prof. Dr. İlhan Vidinel... Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nin kuruluşunda ve gelişiminde önemli katkıları olan Prof. Dr. Vidinel, 80'li yılların başında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dekanlığını da yaptı. Aşkla bağlı olduğu bilim dalına neredeyse bir ömür hizmet verdikten sonra emekli olan Prof. Dr. Vidinel şimdilerde ise en büyük aşkı olan eşi Süheyla hanımla birlikte Çeşme Dalyanköy'de yaşıyor. Yazları "Balina" adını verdiği teknesi ile Ege kıyıları doluyor; kışları İzmir ile Çeşme arasında mekik dokuyor. Yıllara inat, yılların elinden aldığı zamanı denizle haşır neşir olarak çoğaltıyor. Prof. Dr. Vidinel'le Çeşme'deki evinin balkonunda denize karşı oturduk; sohbet ettik. Prof. Dr. Vidinel'in yaşam öyküsünün satır aralarında Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nın gelişimini de öğrendik.

*** Meslek seçiminizi yaparken, neden doktor olmayı tercih ettiniz?**

Bir sene Robert Kolej'inde mühendislik okudum ama sevmedim. O zaman mühendisler mezun olur olmaz çok para kazandıkları için önceleri öyle bir hevesim olmuştu ama meslek olarak sevmemişim. Sene sonunda ilk defa tıp fakültesine sınavla öğrenci aldılar. Sınava girdim ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladım.

İlk hocalarımdan birinin Meliha

Hanım olduğunu söylemem gerek bile yoktur sanırım. Biz fizyoloji stajı yaparken pratisyenliğe devam ederken Meliha Hanım, Amerika'dan gelmiş genç ve güzel bir asistandı. Biz bütün erkek çocuklar, birşey sormak için onu yanımıza çağırırdık. Kız arkadaşlar da biraz kıskanırlardı herhalde. Tıp tahsilimi dördüncü sınıf sonuna kadar İstanbul'da devam ettirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı ve oraya geçtim. Mezun olduğum dönemde göğüs hastalıkları bilim dalı yoktu. Bu nedenle iç hastalıkları ihtisasına başladım ve aynı gün eşimle nişanlandık; bir iki ay sonra da evlendik. Bugün 62 yıllık evliyiz...

*** Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nı seçiminiz nasıl oldu?**

Sanırım çocukluğumda kızamık geçirmemişim; son sınıfta çocuk stajı yaparken kızamık mikrobi almışım. İç Hastalıkları stajına başladığımda kızamık oldum. Ve çok ağır bir kızamık geçirdim. 20 gün 39-40 derece ateşle yattım. O zaman, sonradan hocam olan Prof. Nusret Karasu geldi beni gördü. Stajın 20 gününe gitmemiştim ve bu şartlar altında benim sınıfta kalmam gerekiyordu. Nusret Karasu bana devam verdi. Ben de bu şekilde ona karşı büyük bir hayranlık duydum ve onun kliniğine müracaat ettim. O da beni



öğrenci olarak aldı. Sonra benim dördüncü yılımda göğüs hastalıkları bölümü açılınca bana "Sen gel göğüsten gir sınava. Çünkü fakültede kalacaksın bu tercih senin için de daha iyi olur" dedi. Bu şekilde Türkiye'nin ilk göğüs hastalıkları mütahhaslarından oldum.

*** TÜSAD'ın kurucularından olan Prof. Dr. Meliha Terzioğlu ile nerede tanıştınız?**

Ben göğüs hastalıkları uzmanı olduktan sonra solunum fizyolojisi ile çok ilgilenmeye başladım. İstanbul'da da Meliha Hanım aynı şekilde solunum fizyolojisi ile alakadar oluyormuş. Doçentlik sınavlarının jürisinde Türkiye'de her fakülteden bir öğretim üyesinin bulunması gerektiği şeklinde bir kural varmış o zaman. İzmir'de solunum fizyolojisi ile ilgilenen çok az kişi olduğu için ben hemen her türlü doçentlik sınavı için jüriye konuyordum. Meliha Hanım'la bu fizyoloji doçentlik sınavlarında tanıştık. Sonra Meliha Hanım İstanbul'da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'ni kurduktan sonra bana telefon etti. Seni genel sekreter yaptık dedi. İlk genel sekreter mi oldum sonraki mi oldum bilmiyorum ama bir yıl kadar TÜSAD Genel Sekreterliği'ni yaptım. Yönetim kurulu toplantısının her hafta olması gerekiyordu. İzmir'den gidip gelişim zor oluyordu. Bu nedenle bir yıl sonra istifa ettim. Ama

Bir sene Robert Kolej'de mühendislik okudum ama sevmedim. O zaman mühendisler mezun olur olmaz çok para kazandıkları için önceleri öyle bir hevesim olmuştu ama meslek olarak onu sevmemişim. Sene sonunda ilk defa tıp fakültesine sınavla öğrenci aldılar. Sınava girdim ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladım.

ilişkimi kesmedim TÜSAD'la da...

*** TÜSAD'ın Solunum Hastalıkları alanına katkıları neler oldu sizce?**

O zamana kadar bütün Akciğer Hastalıkları uzmanları Verem Savaş Dernekleri'nin çevresinde toplanır onun kongrelerine giderdik. Ve artık bu tüberkülozdan da fena halde bıkmıştık hepimiz. Bu nedenle derneği çok zamanında kurdu Meliha Hanım. Belki de biraz da bu yüzden hepimiz ona karşı büyük

bir sempati duyduk ve etrafında toplandık. Ve en iyi tebliğlerimizi TÜSAD'ın toplantılarına göndermeye başladık. Böylece yıllar geçti. Sonradan arkadaşlar nedense bir de göğüs hastalıkları derneği kurmak istediler. Ben buna önce şiddetle karşı çıktım. Ama hata etmişim onu da söyleyeyim. Dedim ki "Siz bir dernek kurmak istiyorsunuz ama faydalı olmak için bu Solunum Araştırmaları Derneği'ne daha fazla yüklenin". O sırada ilaç firmaları vs. bu işler başlamıştı. Ondan evvelki Solunum Araştırmaları Derneği toplandı zaman kimse ilaç firmasından falan burs vs. almıyordu mesela biz herhangi bir yere kongreye gittiğimiz zaman bütün paraları kendi cebimizden veriyorduk. Şimdilerde kongreye gidip de kendi parasını kendi cebinden ödeyen insan var mı acaba. O zamanlar yeni bir derneğe geçmeyelim bu dernek zavıflar diye ben düşündüm. Ama sonradan anlaşıldı ki tek dernek iyi bir şey değil. Her memlekette iki dernek olmalıdır.

*** TÜSAD'ın 1975 yılında Magosada düzenlediği IV. Ulusal Kongresi'nin, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde yapılmış ilk Türk Bilimsel Toplantısı olduğunu biliyoruz. Bu kongre'nin başkanı da sizdiniz. Neden Kongre'yi Kıbrıs'ta yaptınız?**

1975 senesinde İzmir'de bir toplantının yapılması kararlaştırıldı ve beni de Başkan yaptılar. O sırada



Prof. Dr. İlhan Vidinel eşi Süheyla Vidinel ve TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özhan'la birlikte.

da 2. Kıbrıs Harekatı bitmiş, Türk bölgesi teşekkül etmişti. Gazetelerde otellerin boş olduğu çıkıyordu sürekli olarak. Odama otururken kongreyi neden Kıbrıs'ta yapmıyoruz diye düşündüm. Hemen dışişlerinin santraline telefon ettim. Önce müdüre, sonra genel müdüre sonra da müsteşara durumu anlattım. Müsteşar bu fikirden çok etkilendi ve "Zaten biz de böyle bir şey istiyorduk, bunu mutlaka yapmalısınız" dedi. Ertesi gün, müsteşar bize çok uzun bir mektup gönderdi. Bu mektupta kiminle konuşacağımız, kime telefon edeceğimiz, bütün yapacaklarımızı madde madde yazılmıştı. Biz de onları yaptık ve çok da iyi cevaplar aldık. Uzun çabalardan sonra Kıbrıs Kongresi tarihi geldi. Türkiye'nin her tarafından hekimler (sadece göğüscüler değil, göz doktorları, röntgenciler, dahiliyeciler, çocukçular birçok pratisyen arkadaş Kıbrıs'a toplantıya gittik. Mersin'den kalabalık bir şekilde vapura bindik. Hiç kamara kalmamıştı. Katılımcıların çoğu da güvertede giderek Magusa'ya yanaştık. Daha vapur yanaşmadan motorla gelip karşıladılar bizi. Kongreye başladık, çok güzel bir kongre oldu. Rauf Denктаş o zaman çok ilgilendi bizimle, bütün yemeklerimize geldi. Rauf Denктаş çok güzel konuşan bir insandır. Bizim toplantılarımızda çok güzel konuşmalar yaptı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve Meliha Hanım da gelmişti. İstanbul'dan yüzlerce kişi vardı. Kongre sonunda yeniden vapurla döndük. Birer küçük çantayla gidenler, dörder beşer bavulla döndüler.

*** TÜSAD'ın kurucularından Prof. Dr. Meliha Terzioğlu ile ilişkileriniz nasıldı?**

Meliha Hanım bir kere çok sevimli bir hanımdı. Yani dost



Prof. Dr. İlhan Vidinel ve Süheyla Vidinel, Prof. Dr. İlhan Vidinel'in iç hastalıkları ihtisasına başladığı gün nişanlandılar. Bir iki ay sonra da evlenen ikili 62 yıllık bir birlikteliği sürdürerek mutlu evliliğin en güzel örneklerinden birini veriyorlar.

ilişkilerini iyi götüren bir insandı. Örneğin bir kongrede Londra'da birlikteydik. Beraber gezdik, yemeklerde beraber oturduk konuştuk. Aramızda fazla bir yaş farkı yoktu. Ona hocam dedimse de esasında yüksek tahsilini daha kısa yaptığı için genç yaşta asistan olmuş bir hanımdı. Oğlundan çok bahsederdi, çok beğenirdi. Sonra hakikaten oğlu da Türkiye'nin şöhretlerinden biri oldu.

*** Günümüzdeki tıp öğrencilerini, doktor adaylarının değerlendirir misiniz?**

Evvvela şunu söyleyeyim, benim yaşındaki birçok arkadaşım yeni doktorları beğenmiyor. Ben bunun tersini düşünüyorum. Yeni doktorlar hakikaten çok iyi yetişiyorlar. Çünkü ellerindeki olanakları bizim dönemimizden çok daha fazla olduğu için daha iyi yetişebiliyorlar. Şu anda öğretim üyelerinin de öğrencilerle iletişimi daha cesaretlendirici. Mesela ben Ankara Tıp Fakültesi'nde son sınıftayken

hasta başında bir profesöre bir soru sordum, "sen git babanla alay et" dedi bana. Ben ağzımı bile açamadım. Şimdi böyle bişey olsa kimbilir neler olur. Sonra bir burs kazandım ve Amerika'ya Colombia Üniversitesi'ne gittim. Oranın şefinin karşısına çıktım, bana "Sen Türkünün soramazsın ama burada soracaksın" dedi. Biz soramazdık ki şimdi ise bütün öğrenciler, toplantılarda asistanlar durmadan soru sormaktan, bir şeyi öğrenmeye çalışmaktan geri durmuyorlar. O zamanın hocaları çok sert tepkiler



Prof. Dr. İlhan Vidinel'in teknesi Balina, Dalyanköy Marinası'nda denize açılmayı bekliyor (üstte). Prof. Dr. Vidinel, gençliğinde çocuklarıyla okul yolunda (yanda).

veriyorlardı. Mesela bizim zamanımızda hocalardan biri bir kız öğrenciyi durakta beklerken görmüş, durmuş "gel bin" demiş kız binmemiş. Daha sonra hoca sınıfta geldi kızı ortaya çıkardı "Sen benim arabama nasıl binmezsin" diye hesap sordu. Bizim başımızdan böyle şeyler



geçerdi... O zamanın öğrencisi bunları normal kabul ediyordu, hoca her istediğini yapar, ister döver. Şimdiki öğrenciler öyle değil daha iyi yetişiyorlar.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

TÜSAD, İç Anadolu Şube Toplantısı'nda "Fizyopatolojiden Tedaviye KOAH" Ele Alındı

TÜSAD, İç Anadolu Şube Toplantısı 2 Nisan 2011 tarihinde Kapadokya Lykia Lodge Otel'de gerçekleştirildi. Oturum başkanlıklarını Can Öztürk ve Akın Kaya'nın üstlendikleri "Fizyopatolojiden Tedaviye KOAH" konulu oturumda Günseli Kılınç "KOAH'ta küçük hava yollarının önemi", Dr. Aydan Ongun Özdemir "KOAH'ta kardiyak sorunlar", Dicle Kaymaz "KOAH'ta evde bakım" konularını anlattılar. Oturum başkanlıklarını Ülkü Turay ve Meral Gülhan'ın üstlendikleri "Tütün

Bağımlılığı ve Tedavisi" başlıklı oturumda Hülya Bayız "Sigara bağımlılığı ve sigara içen hastaya genel yaklaşım", Füsün Ülger "Sigara bırakma polikliniği yapılandırılması ve Aşşegül Karelezli "Sigara bırakmada farmakoterapi" konularını ele aldılar. Üçüncü ve son oturumda Nilgün Yılmaz Demirci olgu sunumu yaptı.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle: Bir Kongre Nasıl Olmalı?

Sayfa 7'den devam

Koruyucu hekimliğin giderek daha az itibar gördüğü şimdilerde, uzmanı olduğumuz Tüberkülozun hem dünya, hem de Türkiye için hangi durumda olduğunu ve tanu ve tedavisinde ne gibi yenilikler olduğunu yine kongrede derleyip toparlayacağız düşüncesindeyim.

Genel konuların yanında bir de günlük hayat var tabii ki. Kongrede, yeni tanıştığımız veya duyduğumuz ama kullanmadığımız/kullanamadığımız birçok tanı yöntemi, tıbbi cihaz ve tedavi uygulamaları ile ilgili poster/sözlü sunum bulmayı umut ediyorum. Her zaman bir panayıra benzettiğim ve varlığından - panayırı seven çocuk gibi hep

mutluluk duyduğum sergi alanında dolaşırken yeni gördüğüm bir cihazı tanıyıp "biz de kliniğimize alsak ve uygulasak" demeyi bekliyorum. Eksikliğini duyduğum bir konuda kursa katılıp onca bilim insanının uzun emekleri sonucunda ürettikleri teorik ve pratik eğitim sayesinde adeta "hazırkonma"yı bekliyorum. Rutin yoğunluk ve tekdüzelik nedeniyle neredeyse kaçınılmaz olan akademik tembellekten sıyrılıp yenilikler, bilim, araştırma için motive olmayı istiyorum. Dinlediğim bir oturumun ardından "bu konu çok ilgimi çekti, ben de bir şeyler yapabilirim" ya da "meğer ben eksik yapıyordum" noktasında olmayı tercih ediyorum (hep daha iyisi vardır!..).

Bir de, özellikle son yıllarda ağırlığını iyice hissettiğim (belki de yaşıyorum!?) günlük iş yoğunluğunun içinde birkaç günlük de olsa arkadaşlarımı, meslektaşlarımı görmeyi ve onlarla bir akşam sohbetini, hatta kendi kliniğimden olanlarla bile daha sakin bir durumda konuşmayı, ve belki de bir sosyal programa dahil olup ruhuma nefes aldırma arzusu ettiğim için Solunum 2011'i iiple çekiyorum.

Yazı bitti, kongreye kadar günlük hayatı sıradanlığına döndüyorum.

**Dr. Ali Fidan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Başasistanı**

Göğüs Hastalıkları - Göğüs Cerrahisi Konsey Toplantıları'nın İkincisi Yapıldı

TÜSAD ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi'nin ortak olarak düzenledikleri ve 20 Ocak 2011'de İstanbul'da başlayan Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Konsey Toplantıları'nın 2.'si 17 Mart 2011 tarihinde Point Hotel Barbaros-İstanbul'da yapıldı.

TÜSAD ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, solunum alanında hem klinik pratikte hem de akademik ortamlarda bir zaman birlikte olan ve çalışan iki uzmanlık alanı olarak, uzmanlık dernekleri düzeyinde ortak toplantılar gerçekleştirme kararını aldı. Birçok noktada ortak fikir üreten iki dernek, bu işbirliğini akademik toplantı ortamında da geliştirerek hem üretkenliği artırmak hem de zaman ve kaynak kullanımında verimli davranmayı hedefliyor. Bu toplantıların iki derneğin ortak faaliyeti olarak başlaması ve devam etmesi Göğüs Hastalıkları camiasında verimli ve başarılı bir birlikteliğin ilk örneğini



oluşturuyor. Bu çerçevede 2. toplantı da yapıldı. İkinci toplantının konusu "Göğüs Cerrahisi-Göğüs Hastalıkları" oldu. Filiz Koşar, Turgut İştımangil'in başkanlığını yaptığı "Olgu sunumu" bölümünde Marmara Üniv. Göğüs Cerrahisi ABD'dan bir olgu tartışmaya açıldı. Sadettin Çıkrıkçıoğlu, Mustafa

Yüksel'in oturum başkanı oldukları "Akciğer Kanseri Zor ve Tartışmalı Durumlar" başlıklı panelde İ.Ü., İstanbul Tıp Fak. Radyoloji ABD Dr. Gülgün Engin "Akciğer kanseri taraması"ını anlattı. "Multifokal bronkoalveoler/adenokanser" konulu oturumda İÜ, İstanbul Tıp Fak. Patoloji ABD'dan Dr. Pınar Fırat, patolojik gözüyle, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GHK'dan Dr. Benan Çağlayan Klinisyen gözüyle birer değerlendirme yaptılar. Dr. Cengiz Gebitekin "Yüksek riskli hastalarda cerrahi"yi anlattı.

2547'den 657'ye

Tam olarak 12 yıllık Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyeliğinin ardından bir yıl önce ani bir kararla Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçiş yaptım. Üniversitede öğretim üyeliği yaşantısını devlet memuriyeti ile karşılaştığımızda oldukça belirgin farklılıklar olduğunu ta en başından söyleyebiliriz. Esasında benim hayatımda meydana gelen değişiklikleri değerlendirirken sadece kurumlar arasındaki farklılıklar değil şehir değiştirmiş olmamın da önemli olduğunu düşünüyorum. Malatya, Anadolu'nun ortasında ve özellikle de sosyal imkanları çok geniş olmayan bir şehir konumunda. Benim bütün ailemin İstanbul'da olması ve çocuklarının da ilköğretim yaşlarının gelmiş olması bu kararı almamda rol oynayan diğer önemli faktörlerdir. Özellikle çocukların eğitim çağlarının gelmesi ile Anadolu'da görev yapan öğretim üyelerinin büyük kısmı benim yaşadığım ikilemi bir şekilde yaşamaktadırlar. Çocukların belli bir şehirde eğitime başlaması ile birlikte en azından isteye bağlı şehir değiştirme düşüncesi 8-10 yıl ertelenmek zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle çocukların eğitimlerini nerede alacakları kararı en azından belli bir dönem Anadolu'daki öğretim üyeleri üzerinde stres yaratabilmekte. Ben tercihim İstanbul'dan yana yaptım.

Öğretim üyeliğim boyunca Üniversite hayatının tüm güzel taraflarını gördüğümü ve bunlardan kendi namıma mümkün olduğunca faydalandığımı düşünüyorum. Öğretim üyeliğinin en önemli iki olmazsa olmazları olan eğitim verme ve sürekli kendini geliştirme zorunlulukları insanı devamlı bir faaliyet içinde bulunmaya zaten zorluyor. Bu durumun üniversel hayatta kaçınılmaz olması beraberinde bilimsel faaliyetleri ve yeni şeyler yapmayı da ister istemez getiriyor. Üniversitelerde öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmesine yönelik olarak her türlü bilimsel

Öğretim üyeliğinin en önemli iki olmazsa olmazları olan eğitim verme ve sürekli kendini geliştirme zorunlulukları insanı devamlı bir faaliyet içinde bulunmaya zorluyor.

İçerikli toplantıya hiçbir kısıtlama getirilmeden ve maddi zarara uğratılmadan katılmalarının serbest olması gerektiği kanaatindeyim. Bana bu yönde bir kısıtlama hiç bir zaman yapılmadı ve bu yaklaşım tarzının benim akademik ve bilimsel gelişimimde önemli payının olduğunu düşünüyorum. Anadolu'nun bir şehrindeki üniversitede görev yaptığımız zaman kaçınılmaz olarak zamanınızın çok önemli bir kısmı kampüs içerisinde geçmek zorunda kalıyorsunuz. Şehrin imkanları kısıtlı olduğundan şehre yalnızca önemli bir alışverişiniz olduğunda veya bir ziyaret dolayısı ile gitmeler dışında çok fazla gidemezsiniz. Üniversite

Prof. Dr. Hakan GÜNEN
TÜSAD KOAH Çalışma
Grubu Başkanı



Yönetimleri de bu durumun farkında olduklarından üniversite kampüslerini çoğu kez küçük bir şehir formatına

sadece kurumsal değişikliğin yarattığı farklılıklara değinmeye çalışacağım. Üniversite ve devlet eğitim-araştırma hastanelerinde verilen hizmetleri, eğitim, hasta

hizmetleri ve araştırma olarak 3 gruba ayırmak mümkündür. Üniversite hastanelerinde eğitim ve araştırma hizmetleri hasta hizmetinin daha önündedir. Bununla birlikte, eğitim hastaneleri bile olsalar, devlet hastanelerinde öncelik daha çok hasta hizmeti yönündedir. Devletin eğitim-araştırma hastanelerinde de eğitim ve araştırma faaliyetleri olmakla beraber çok sayıda hastanın adeta hücum ettiği bu tip devlet kurumlarında hasta hizmeti faaliyetinin ön plana çıkması biraz da kaçınılmaz olmaktadır. Ben de devlet hastanesinde çalışmaya başladığımdan beri yoğun olarak direkt hasta görmek durumunda kaldım. Hasta hizmeti göz önüne alındığında, üniversite hastanelerinde benim

Devlet eğitim-araştırma hastanelerinde de eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmakla beraber çok sayıda hastanın adeta hücum ettiği bu tip devlet kurumlarında hasta hizmeti faaliyetinin ön plana çıkması biraz da kaçınılmaz olmaktadır.



getirmeye çaba harcarlar. Benim bulunduğum üniversitede birkaç tane alışveriş merkezi, sosyal tesis, açık ve kapalı spor alanları, düzenlenmiş yürüyüş alanları, açık ve kapalı havuzlar, piknik alanları, lokantalar ve çocuklar için oyun alanları mevcuttu. Ayrıca öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu yıllar içerisinde gayet iyi bir düzen kazanmış olan kampüs içerisindeki lojmanlarda aileleri birlikte yaşamaktadırlar. Avantajlı ve dezavantajlı tarafları olmakla birlikte, lojmanda yaşam veya lojman hayatı da başlı başına çok daha farklı bir hikayedir aslında.

Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçmemle birlikte başta çalışma hayatımdaki değişiklikler olmak üzere İstanbul şehrinin benim hayatımda önemli farklılıklar yaratmış söyleyebilirim. Şehir farkından kaynaklanan sosyal hayatımızdaki olumlu değişikliklere girmeden

Üniversitelerde öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmesine yönelik olarak her türlü bilimsel içerikli toplantıya hiçbir kısıtlama getirilmeden ve maddi zarara uğratılmadan katılmalarının serbest olması gerektiği kanaatindeyim.

konumumdaki öğretim üyeleri daha çok danışman-egitici pozisyonundadırlar. Komplike veya

çözülemediği az sayıdaki hastanın yönetimini uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarla birlikte yapmaya gayret ederler. Esasında aile hekimleri veya pratisyen doktor düzeyinde kolaylıkla çözüme ulaşılabilecek vakaların tamamının öğretim üyeleri tarafından da değerlendirilmesinin yanlış olacağı kanaatindeyim. Biraz da üniversitelere göre göreceli yoğun hasta yükünden kaynaklan sebeplerle devlet hastanelerindeki eğitimden sorumlu klinik üyeleri her çeşit hastaya daha fazla mesai harcamak durumunda kalmaktadırlar.

Bunlara ek olarak üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin tıp fakültesi öğrencilerine

Üniversite öğretim üyelerinin direk olarak psikolojik ve mesleki gelişiminden sorumlu oldukları ve danışmanlık yaptıkları tıp fakültesi öğrencileri de vardır ve ara ara bu öğrencilerle görüşüp sohbet etmek ve sorunlarına çözümler bulmakla yükümlüdürler.

ders vermek gibi devlet hastanelerinde olmayan çok önemli bir diğer görevleri daha vardır. Staj dönemlerinde mesailerinin önemli bir kısmını, bazen neredeyse tamamını, tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik ders vererek doldurmakla yükümlüdürler. Ayrıca üniversite öğretim üyelerinin direk olarak psikolojik ve mesleki gelişiminden sorumlu oldukları ve danışmanlık yaptıkları tıp fakültesi öğrencileri de vardır ve ara ara bu öğrencilerle görüşüp sohbet etmek ve sorunlarına çözümler bulmakla yükümlüdürler. Mesleki gelişim ve bilimsel faaliyetlerin olmazsa olmazı olarak kabul edilen her türlü ulusal ve uluslararası toplantılara katılım yönünden üniversitelerde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversitede geçirdiğim süre içinde çok sayıda toplantıya gerek davetli gerekse de konuşmacı sıfatı ile katılma fırsatını yakaladım. Bu toplantılar esnasında tıptaki en son gelişmelerden hem birinci ağızdan haberdar olunmakta hem de konularında dünyada söz sahibi isimlerin tartışmalarına tanıklık edilerek ve tartışmalara katılarak değişik görüşler hakkında bilgi edinilmektedir. Devlet hastanelerinde geçerli olan uygulamalar gereği bu tip toplantılara katılım sadece senede 2 defa yurt içinde olmak ve toplamda

15 günü geçmemek koşullarıyla sınırlandırılmıştır. Bunun dışında katılmak istenen tüm toplantılar için izin alınmak kaydıyla yıllık izin kullanılması durumu söz konusudur. Bu durum özellikle devlet hastanelerindeki eğitim sorumlularını mesleki gelişim ve bilimsel araştırmalar yönünden zorlayıcı bir unsurdur. Görevlendirme usulü ile toplantılara katılmak gibi bir seçenek de olmasına rağmen bu yöntem uzun prosedürlerinden dolayı devlet hastanelerinde çok fazla kullanılmamaktadır.

Devlet hastanelerinin üniversite hastanelerine göre önemli bir avantajı ise bildirilen ilaç, sarf ve demirbaş ihtiyaçlarının çok çabuk karşılanmasıdır. Klinik uygulamalar esnasında ortaya çıkan herhangi bir ihtiyaç belli bir rakamın altında ise bir hafta on gün gibi kısa bir sürede direkt temin edilirken, limiti aşan durumlarda da ihale ve alım süreci nispeten daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Buna paralel şekilde çalışanlarına yönelik her türlü döner sermaye ve ek ödemeler üniversitelerle karşılanıldığından zamanında yapılmaktadır. Detaylarını çok iyi bilmemekle beraber, sadece bunlara bakarak devlet hastanelerindeki ödemeler dengesinin üniversite hastanelerinden daha iyi bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Esasen üniversite mi yoksa devlet hastanesi mi diye sormanın yanlış bir yaklaşım tarzı olduğunu düşünüyorum. Bu tercih kişinin konumuna ve beklentilerine göre değişkenlik göstermektedir. Bazen de yaşanan şehrin genel yapısı, çalışma ortamı, çocukların durumu, diğer aile fertlerinin nerede yaşadıkları gibi faktörler de kişileri kurum değişikliği yapmaya zorlayabilmektedir. Genel olarak bakacak olursak bilimsel faaliyetlere ağırlık vermek isteyen akademik titre sahip kişilerin üniversiteyi tercih ettiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin çok sayıda değişik ek görevleri ve aktivitelerinin de olacağı unutulmamalıdır. Devlet hastanesini tercih edenler ise genellikle birçok nedene bağlı olarak artık çok sayıda

Devlet hastanelerinin üniversite hastanelerine göre önemli bir avantajı ise bildirilen ilaç, sarf ve demirbaş ihtiyaçlarının çok çabuk karşılanmasıdır.

değişik görevle uğraşmayı istemeyen öğretim üyeleridir. Fakat bu kişiler de sürekli ve çok sayıda hasta ile ilgilenmek gibi oldukça yorucu bir görev tanımını beklemektedir. Son olarak kurumlar arasında işleyiş bakımından önemli farklılıklar olmakla birlikte, kişilerin şahsi gayretlerinin de kurum farkı gözetmeksizin çalışılan ortamı belli oranlarda şekillendirdiğini ve ortamdaki aktiviteleri belirlemede ve beklentileri karşılamada önemli olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla.

Farklı Branşlar Astım & Rinit 2011'de Buluşuyor

Türkiye'de iki uzmanlık derneğinin düzenli olarak gerçekleştirdikleri ilk ve tek ortak toplantı olan Astım&Rinit Günleri 2004 yılından bu yana 2 yılda bir yapılmaktadır. Her ikisi de Uzmanlık Derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ile Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu organizasyonda başlangıçta hedeflenen her iki Uzmanlık Derneği'ne mensup meslektaşların birbirleriyle kaynaşması, ortak klinik problemlerine uyumlu ve işbirliği içerisinde yaklaşımlarının sağlanması konularında çok önemli adımlar atılmıştır. Özellikle Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanları'nın ortak konularının tartışıldığı bir platform olan Astım & Rinit Günleri'ne son yıllarda gittikçe artan oranlarda Pediatri, İç Hastalıkları Uzmanları ve Aile Hekimlerinin de katılımı olmaktadır.

Bu sene 5-8 Mayıs 2011

tariflerinde Fethiye'de düzenlenecek olan 4. Astım&Rinit Günleri'nde her iki uzmanlık branşını ilgilendiren konularda yapılacak olan 9 ana panelin haricinde katılımcıların sıkılmadan dinleyebilecekleri, son derece güncel ve günlük pratikte yararlanılabilecek konulardan oluşan mini konferanslar yapılacaktır. Kongre açılmadan önce gerçekleştirilecek olan 4 ana kursun da katılımcıların çok ilgisini çekmesini ve yoğun katılımın olmasını bekliyoruz. Kurs konularında biri olan Temel Göğüs Hastalıkları Kursu'ndan Göğüs Hastalıkları Uzman ve Asistanları'nın yanı sıra Aile Hekimleri'nin de önemli derecede yarar görmesini bekliyoruz. Bir diğer kurs olan Temel KBB kursunda da günlük pratik yaşantımızda çok karşılaştığımız Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile ilgili detaylı bilgileri elde etmek fırsatı bulacağız. İç Hastalıkları kursunda ise zaman zaman



değerlendirmekte güçlük çektiğimiz EKG konusunda pratiğe yönelik kapsamlı bir eğitimin yanı sıra kardiyopulmoner resistasyon, asid baz dengesi gibi günlük pratiğimizi çok ilgilendiren konularda, konularında uzman olan öğretim üyelerimizden kapsamlı sunumlar dinleme şansına erişeceğiz. Pediatrik Acillere yönelik



kursumuzun da pediatri uzman ve asistanlarının yanı sıra Aile Hekimleri için de son derece yararlı olmasını bekliyoruz.

Günlük pratiğe yönelik konuların tartışıldığı bir toplantı olan "Astım & Rinit Günleri"ne katılımınızın farklı branşlardan gelen meslektaşlarımız arasında bilgi

alışverişini arttıracığını, hastalara yaklaşım konusunda ortak ve standart bir dil kullanmamızı sağlayacağını düşünüyor ve umuyoruz. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye www.astimrinit2011.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu
Kongre Genel Koordinatörü

Daha Güçlü Bir TÜSAD'a Doğru

sayfa 1'den devam

TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu içinde yer alan yeni yönetici kadrolar ekip çalışmasının zevkini çıkararak derneğin gelişmesi ve dolayısıyla uzmanlık alanımıza hizmet etmek için kişisel gelişimlerini ikinci plana atarak, aileleri ile geçirecekleri zamanı kısıtlayarak ve özel hayatlarından zaman çalarak el birliği ile çalışarak derneği bu günlere taşımıştır. Çalışmaların meyveleri alınmış ve derneğimiz son beş yılda büyük bir ivme ile büyüyerek her alanda etkinleşmiş ve tüm Türkiye'nin bir derneği olmuştur. TÜSAD artık, ülkemizin her bölgesindeki tüm göğüs hastalıkları uzmanlarını çatısı altına alan, üye sayısı diğer branşlardan üyelerle birlikte iki binin üzerine çıkmış bulunan Türkiye'nin en güçlü uzmanlık demeklerinden birisi konumuna gelmiştir.

TÜSAD ulusal kongreleri, katılımcı sayısı hızla artan ve meslektaşlarımızın bilimsel ve sosyal anlamda ciddi övgülerini alan toplantılar olma özelliğine kavuşmuştur.

Aktif ve katılımcı çalışmalar sonucunda, "toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının akciğer sağlığını korumak" şeklinde ifade edilebilecek derneğin temel hedeflerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Tüm bu başarılar son dönemlerde görev alan TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, çalışma gruplarımıza, koordinasyon kurullarımıza ve şubelerimizin yönetim kurulu üyelerine aittir. Burada derneğimizin bir başarısını da duyurmak istiyorum. 2. Avrupa Bronkoloji ve Girişimsel Pulmonoloji Kongresi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ve European Association for

Bronchology & Interventional Pulmonology (EABIP) işbirliğiyle Mart 2013'te Çeşme'da yapılacak. Bu başarı tamamen derneğimizin Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu'na aittir.

Derneğimizin sağladığı önemli başarılarından birisi TÜSAD Akademi'nin kurulmasıdır. Akademi ile derneğin tüm mezuniyet sonrası eğitimi ile aile hekimlerinin ve yardımcı sağlık personelinin eğitimleri planlanmakta ve yürütülmektedir. Akademi yönetim kurulu değişik eğitim kurullarından dokuz öğretim üyesinden oluşturularak görev bölümü yapılmıştır. Her yönetim kurulu üyesi bir faaliyetin sorumlusu olarak çalışmaktadır. Akademi'nin kurulduğu 2009 Aralık ayından itibaren çok sayıda başarılı kurslar ve sempozyumlar düzenlenerek kuruluş amaçlarına kısa sürede ulaşmıştır. TÜSAD Akademi Başkanı olarak çalışmalarda emeği geçen tüm meslektaşlarına minnet duygularımı burada ifade etmek istiyorum.

TÜSAD'ın süreli bilimsel yayını olan SOLUNUM dergisi 1978 yılından itibaren düzenli olarak yayımlanan alanımızdaki en eski dergilerden birisidir. SOLUNUM dergisi pek çoğumuzun akademik kariyerinde önemli yer tutmuş ve bilimsel dosyalarımızda çalışmalarımızın yayımlandığı dergiler arasında ilk sırada yer almıştır. Dergimiz 2000 yılından itibaren "peer review" hakemli dergi statüsündedir. Son yıllarda SOLUNUM dergisi yeni bir kimlik kazanmıştır. Dokuz kişiden oluşan editörler kurulu yanı sıra, istatistik editörü, yayım sekreteri ve yayınevi yetkilileri ile birlikte başarılı bir ekip çalışması sağladık. Dergi ULAKBİM, Index Copernicus International ve Türkiye Atf Dizini veri tabanlarında indekslenmektedir.

Geçen yıldan itibaren Open Access Journal kapsamında yayımlanan dergimiz, 2011 ilk çeyreğinde EMBASE veri tabanlarında indekslenmeye başlayacaktır. Ayrıca yine geçen yıl PUBMED için başvuru sürecimiz başlatılmıştır. Önümüzdeki hedefimiz SCI indeksine geçmektir. SOLUNUM dergisi editörü olarak, kısa sürede derneğimizin bilimsel dergisine yüksek nitelik kazandıran tüm çalışma arkadaşlarıma ve gönderdikleri yazıları ile dergimizi tercih eden tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum.

TÜSAD bundan sonraki süreçte daha demokratik bir yapılanmaya geçişi sağlamalıdır. Ancak bu sağlanırsa MYK üyelerinin, çalışma grupları ve diğer organlarda görev alan üyelerin yorulmaksızın ve bıkmadan yaptıkları çalışmalar meyvesini verebilir. Bir derneğin niteliği o derneğin yönetici kadrolarının niteliği, çalışma grupları ve şubelerinin aktivasyonları yanı sıra demokratik kurumsal yapılanmanın ne kadar geçerli olduğu ile de ilintilidir. Dernekte fonksiyone olabilmek için çalışmak, üretmek ve bunun karşılığında yönetim mekanizmalarında görev alabilmek eninde sonunda derneğe onarılmaz zarar verecektir.

Uzmanlık alanımızda iki ayrı uzmanlık derneğinin faaliyet göstermesi bazı olumsuzluklara neden olması yanı sıra pek çok alanda da artı değer katmaktadır. Solunum Aktüel'in kongre özel sayısında yayımlanan Prof.Dr.Can Öztürk'ün röportajında konu ile ilgili olarak yer alan aşağıdaki düşüncelerini, tümüne tam olarak katıldığım için aşağıda aktarıyorum.

"Aynı alanda birden çok organizasyonun olması farklılık ve

çeşitlilik anlamında çok önemlidir. Bu farklılık ve çeşitlilik hoş bir rekabeti, sürekli bir motivasyonu ve kalite artışı getirmektedir. Rekabet yıkıcı bir boyuta taşınmadığı sürece ve gerektiğinde kurumsal güçler birleştiriliyorsa birden çok derneğin varlığı sorun kaynağı olarak görülmez. Uzmanlık alanımızda faaliyet gösteren Türk Toraks Derneği ile derneğimiz arasında özellikle son dönemde birçok alanda kurumsal ortak davranışlar geliştirilmiş ve bu çerçevede iş ve gücün birliği platformu oluşturulmuştur. Bu birlikteliğin önümüzdeki dönemde birçok konuda ortak akıl ve eylemlere dönüşebileceğini umuyoruz".

Son dönemde diğer uzmanlık derneğimiz olan Türk Toraks Derneği ile bir eşgüdüm komisyonu kurularak belirli alanlarda işbirliği yapılması amacıyla çalışmalara başlandı. Temel işbirliği alanları; Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu'nun çalışmalarını daha etkinleştirmek, uzmanlık alanımızla ilgili konularda Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Tabipler Birliği gibi kurumlar karşısında iki uzmanlık derneği adına güçlü bir birliktelik oluşturmak ve aynı nitelikte çalışmaların gereksiz tekrarlarını önlemek için koordinatör görevi üstlenmek ve böylece kaynak israfını engellemek olarak belirlendi. İşbirliğinin ilk ve önemli bir yansıması bu yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Doğu Karadeniz Solunum Buluşması toplantısında yaşayacağız. Diğer bir olumlu yansıma ise iki uzmanlık derneği ve TAHUD işbirliği ile aile hekimlerinin eğitimleri için bir komisyon oluşturulmasıdır. Tarafların tamamen iyi niyetli bir işbirliği planlaması şeklinde gerçekleşen bu güçlü birlikteliğin temelli kurumsal

oluşumun başarılı olması uzmanlık alanımıza ciddi boyutta artı değer katacaktır.

Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu etkinleştirilmelidir. 2001 yılında TÜSAD öncülüğünde TTD ile ortaklaşa yapılandırılan Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Avrupa Birliği ile uyumunu sağlamak üzere hazırlanan eğitim programını uygulamaya geçirmeli ve eğitim kurumları akreditasyonuna başlamadılmalıdır. Bu çalışmalar maalesef öngörülen tarihlere başlanmamıştır. Şu anda yeterlilik kurulu sadece sınav yapan bir kurum olmaktan öteye fonksiyon görmemektedir. Bu yıl Türk Toraks Derneği Ulusal Kongresi programı içinde yeterlilik kurulu genel kurulu yapılacaktır. Kurulda oy kullanma hakkı olan üyelerin katılımı ve destekleri bizler için çok önemlidir.

TÜSAD daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık ve daha demokratik olma yönünde hızla ilerleyecektir. Aynı zamanda enerjimizi ülkemiz göğüs hastalıkları asistan ve uzmanlarının özlük hakları ve mesleki sorunları üzerine de yoğunlaştıracaktır. Temel derneçlilik anlayışımız; "tüm üyelere saygılı olmak ve her isteyen demek çatısı altında arzu ettikleri pozisyonlarda fonksiyone edebilmek için tüm olanaklarımızı kullanmak" olmalıdır. 28 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak olan TÜSAD Merkez Genel Kurulu'na katılmanızın derneğin demokratikleşmesi ve güçlenmesi açısından çok önemli olduğunu üstüne basarak duyurmak istiyorum. TÜSAD'ın geleceğini oluşturacak hedeflere ulaşabilmek ve başarılarımızı devam ettirebilmek için sizleri birlikte çalışmaya, üretmeye ve ekip çalışmasının gururunu yaşamaya davet ediyorum.

18. İstanbul Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!



İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın en genç festivali olan İstanbul Caz Festivali, 1994 yılından bu yana düzenleniyor. Her yıl temmuz ayının ilk yarısında İstanbul'un farklı konser ve etkinlik mekânlarında gerçekleştirilen festival, programında klasik ve modern cazın yanı sıra pop, rock ve dünya müziğini de içeren geniş bir yelpazede birçok farklı tarza yer veriyor.

18. İstanbul Caz Festivali, görkemli bir programla, bu yıl 1 - 19 Temmuz tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Uluslararası yıldızların yanı sıra Türkiye'den de çok sayıda grup ve sanatçının yer

alacağı festival, sokak şenlikleri, kulüp konserleri ve "jam session"larla renklenecek.

Festivalin Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, Esmâ Sultan Yalısı, Arkeoloji Müzesi Bahçesi, santralistanbul ve Aya İrini'de gerçekleşecek konserlerine ek olarak, gelenekselleşen Genç Caz dizisi, genç ve amatör müzisyenlere festivalde yer

alabilecekleri bir platform oluşturmaya devam edecek. Festival, İstanbul'un sokak ve meydanlarını mesken tutan Tünel Şenliği'yle dinamizmini artırırken farklı mekânlarda gerçekleşecek konserlerle de izleyicilerini şaşırtacak.



Rüzgarın Oğlu: ÇEŞME



33. TÜSAD Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olan Çeşme...

İlk çağda CYSSUS adıyla bilinen Çeşme, Anadolu'nun Batı kıyısında MÖ.1000 yıllarında tahmin edilen 12 İyonya kentinden biri olan Erythrai (ERİTRE)'nin Ildırı İskelesiydi. Bu nedenle Çeşme'nin tarihi ile bir arada ele alınması gerekir. Bugün arkeolojik ve turistik yönden büyük önem taşıyan ERİTRE, MÖ. 7. ve 8. yüzyıllarda büyük bir iktisadi güce sahip olmuştur. Bu dönemde kent, Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs ile ticari ilişkilerde bulunuyor ve (CHIOS) - SAKIZ adası ile birlikte esir ve şarap ticaretini elinde tutuyordu. ERİTRE, önce LYDIA (LİDYA), sonradan perslerin saldırısına uğrayıp büyük ölçüde zarar görmüş, MÖ. 14. yüzyılda ise yeniden zengin bir devlet olmuştur. MÖ. 2. yüzyılda kent, Bergama krallığına, daha sonra da Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Romalılar zamanında Çeşme yöresi CYSSUS adını almıştır. Roma imparatorluğu ikiye bölününce Bizans topraklarında kalan ERİTRE, önemini kaybetmiş, özellikle Put'a ve



çok Tanrılı dinlere karşı olan inancın güçlendiği dönemde, kentteki antik yapıların çoğu yıkılıp yakılmıştır.

Ortaçağda Bizans İmparatorluğu'na bağlı olan Eritre ve Çeşme Yöresi ilk olarak Çaka Bey zamanında Türklerin eline geçmiştir. M.S. 1081'de Birinci Kılıçaslan'ın kayınbabası Çaka Bey tarafından Selçuklular devrinde Klozemene yanmadığı ele geçirilmiştir. Osmanlılar zamanında Yıldırım Beyazıt tarafından yeniden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan kent

1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından tekrar Aydınogullarına bağlanmış, 1422 yılında yeniden Osmanlılara geçmiştir. Birinci Dünya Savaşından sonra yurdumuzun paylaşılmasıyla Çeşme Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, fakat Kurtuluş Savaşı'nda, Fahrettin Altay Paşa birlikleri tarafından, 16 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. İlçenin adından da anlaşılacağı gibi birçok tarihi çeşme'yi bünyesinde barındırmaktadır.

Gelenek ve Görenekler

Nişan Balığı: Nişan yapacak olan oğlan evi tarafından büyük bir balık avlanır. Bu balık iri bir çipura, sinavrit veya levrek olabilir. Balık oğlan evi tarafından süslenir, balığın üstüne parlak kağıtlarla kız ve oğlanın isimlerinin baş harfleri çeşitli motiflerle işlenir. Süslenen balık bir

Testi Kıрма: Eskiden düğünlerde, sünnetlerde oynayan kişinin şerefine yere vurularak testi kırılırdı. Çeşme'de özel olarak testi satan dükkanlar mevcuttu. Bir kişi oynarken kırılan testinin fazlalığı, o kişinin itibarını ve oyun gücünü gösterirdi.

Bazına: Yaz günleri tütün kırınlarından sonra aileler tarafından düzenlenen yemek şölenidir. Davetiler bu davete tahta kaşıklarını arak giderler. Hamur işi, bamyalı, kıyma ile yapılan bu özel yemek yendikten sonra, başka bir Bazına günü için tarih tespit edilir.



tepsiye konur törenle kız evine gönderilir. Kız evi de bunu pişirir ve bir parçasını oğlan evine gönderir.

Şeker İşi: Nişanlanan kız evi tarafından yapılır. Un kurabiyesine benzeyen, fakat çok zahmetli olan ve pahalıya mal olan şeker işi, nişanda ve nişandan sonra, önce oğlan evine, sonra tebriğe gelen misafirlere ikram edilir. Şeker evinin güzel olması kız evinin övünç kaynağıdır.

